



ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Αριθμ. Πρωτ.: 442/2024

Αρχιεπισκοπική Έγκύκλιος Χριστουγέννων.

25 Δεκεμβρίου 2024

Πρὸς τοὺς Σεβασμιωτάτους καὶ Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τοὺς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καὶ Διακόνους, τὶς Πρεσβυτέρες καὶ τὶς Διακόνισσες, τοὺς Μοναχοὺς καὶ τὶς Μοναχές, τοὺς Προέδρους καὶ τὰ Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τοὺς Ἐντιμολογιωτάτους Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τὰ μέλη τῆς Ἡγεσίας τῶν 100, τὰ Ἡμερήσια καὶ Απογευματινὰ Σχολεῖα, τὶς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τὴ Νεολαία, τὶς Ἑλληνορθόδοξες Ὄργανώσεις καὶ ὁλόκληρο τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

«Καὶ Μάγους σοὶ προσήνεγκεν, ἐν πίστει προσκυνοῦντάς σε μεθ' ὧν ἐλέησον ἡμᾶς»

(Τροπᾶριο τῶν ἀναγνωσμάτων τοῦ ἑσπερινοῦ τῶν Χριστουγέννων).

Προσφιλεῖς ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Τὰ φετεινὰ Χριστούγεννα ἀποτελοῦν ἀκόμη μία εὐκαιρία νὰ δοξάσουμε τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ, διότι ἀκόμη καὶ ἡ κοσμικὴ κοινωνία ἐορτάζει τὴ γέννηση τοῦ σωτῆρος καὶ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Εἶναι ἀρκετὰ δύσκολο ἢ ἐορτῆ τῶν Χριστουγέννων νὰ μείνει ἀνέγγιχτη ἀπὸ τὴ φαινομενικὰ ἀτελείωτη ἐμπορευματοποίηση ποὺ τὴ συνοδεύει. Ὅμως ἀκόμη καὶ μέσα ἀπὸ τὰ στολίδια καὶ τὰ φωτάκια, ἀκόμη καὶ μὲ αὐτὴ τὴν ἀτελεῖ κατανόηση τοῦ κόσμου γιὰ τὰ Χριστούγεννα, τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου διαδίδεται, καθὼς καὶ ὁ ἀπόστολος Παῦλος λέει πρὸς τοὺς Φιλιππησίους: «Χριστὸς καταγγέλλεται! Καὶ ἐν παντὶ τρόπῳ, εἴτε προφάσει, εἴτε

ἀληθεία. Καὶ ἐν τούτῳ χαίρω. Ἀλλὰ καὶ χαρήσομαι!» (1:18). Συμμετέχουμε λοιπὸν στὴ χαρὰ τοῦ ἀποστόλου Παύλου, διότι ὅσο ἀνεπαρκεῖς καὶ ἂν εἶναι οἱ κοσμικὲς ἐκδηλώσεις γιὰ τὶς ἐορτὲς τῶν Χριστουγέννων, τουλάχιστον οἱ ἄνθρωποι εὐαγγελίζονται μὲ τὸ ὄνομα καὶ τὴν ἀφήγηση τῆς γεννήσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Οἱ Μάγοι, οἱ ὁποῖοι ὀδηγήθηκαν νὰ προσκυνήσουν τὸ νεογέννητο βρέφος στὴ Βηθλεέμ, ἀκολουθώντας τὸν ἀστέρα, ἦταν ἀστρολόγοι καὶ ἐρευνούσαν τὸν οὐρανὸ γιὰ σημεῖα, ἐξηγώντας τὰ μελλούμενα. Δὲν ἦταν Ἰουδαῖοι ἀλλὰ Πέρσες, πιθανότατα Ζωροάστρες, μιὰ θρησκεία ποὺ ἴδρυσε ὁ Ζωροάστρης ἕξι αἰῶνες πρὶν τὴ γέννηση τοῦ Σωτῆρος μας. Βρῆκαν τὸ δρόμο γιὰ τὴ Βηθλεέμ, ἀκολουθώντας ἓνα ὑπέρολαμπρο ἀστέρι, ποὺ ἀνέτειλε στὸ δυτικὸ νυχτερινὸ οὐρανὸ, μὲ ἓνα τρόπο ποὺ ἀποκαλύφθηκε σὲ αὐτοὺς χωρὶς νὰ μπορούμε νὰ τὸν κατανοήσουμε πλήρως. Ἡ πορεία αὐτὴ μπορεῖ νὰ μὴν ἦταν ἡ ἴδια μὲ αὐτὴ τῶν ἑβραίων προφητῶν, ἀλλὰ τοὺς ὀδήγησε καὶ αὐτοὺς πρὸς τὸ Χριστό.

Πολλοὶ ἄνθρωποι στὸν κόσμον, χριστιανοὶ καὶ μὴ, ἔχουν ἐπαφή μὲ τὸν Κύριο μόνο μέσα ἀπὸ τὰ Χριστούγεννα καὶ τὶς πολυάριθμες πολιτιστικὲς παραδόσεις ποὺ ἔχουν ἀναπτυχθεῖ γιὰ αὐτὴν τὴ μεγάλη ἐορτή. Ἴσως κάποια μέρα, ὅπως στοὺς Μάγους, ἀνατελεῖ καὶ γιὰ αὐτοὺς κάποιο πνευματικὸ ἀστέρι ποὺ θὰ τοὺς ὀδηγήσει στὴν αἰώνια Βηθλεέμ, ἡ ὁποία μεταφράζεται ὡς «ἡ οἰκία τοῦ ἄρτου» καὶ εἶναι ἡ Ἁγία Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία μας.

Αὐτὰ τὰ Χριστούγεννα ἄς γευθοῦμε αὐτὴ τὴν ἀνυπέροβλητη χαρὰ χωρὶς νὰ κατακρίνουμε τὸ ταξίδι τῶν ἄλλων, ποὺ ὅπως οἱ Μάγοι παρατηροῦν καὶ ἀναγνωρίζουν μὲ κάποια πίστη τὴ γέννηση τοῦ Σωτῆρος μας. Διότι γεννήθηκε στὸ σπήλαιον καὶ σπαργανώθηκε στὴ φάτνη γιὰ κάθε ἄνθρωπο καὶ γιὰ ὅλη τὴν κτίση!

Χριστὸς Γεννᾶται! Δοξάσατε!,

† Ὁ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος

† Ὁ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος